

Opmerking vooraf

Uit deze digitale versie van de Triomfatorflitsen zijn enkele pagina's en foto's verwijderd en enkele namen gefingeerd in verband met de privacywetgeving

TRIOMFATORFLITSEN

GEMEENTEBLAD BAPTISTEN ALPHEN



Feest!

CHANOEKA EN KERST

Feesten van verlossing

#FLOG

J.B. in beeld

FEEST OVER 100 JAAR

Evangeliseren met Alex van Nes

IN DIT NUMMER

- 3 BIJBELSTUDIE
- 8 DIT ZIJN WIJ: FLITSQUIZ
- 9 EROPUIT
- 10 OVER DE KOOK
- 11 TRIOMFLATER
- 12 NIEUWS UIT ISRAËL
- 16 DIT ZIJN WIJ: #FLOG
- 17 VISSERS VAN MENSEN
- 21 AAN TE BEVELEN
- 23 PASPOORT
- 25 KINDERPAGINA

Vraag, idee of tip?

Stuur een e-mail naar
redactietriomfatorflitsen@gmail.com



Van de redactie

Lieve broeders en zusters,

De koude winterdagen zijn gearriveerd en terwijl u zich bij de kachel nestelt in uw favoriete stoel, kunt u weer genieten van de nieuwe Triomfatorflitsen. Met het thema 'Feest' geven we uiteraard aandacht aan het kerstfeest dat komen gaat, maar dat niet alleen. Zo kunt u in de Bijbelstudie lezen hoe ons kerstfeest zich verhoudt tot het Joodse Chanoekafeest en hoe beide feesten verhalen van Gods verlossingswerk. In 'Vissers van mensen' komt u erachter hoe u feest in de hemel kunt veroorzaken door mensen uit te nodigen voor een feest. De evangelisatiemethode van evangelist Alex van Nes helpt u daarbij. En met het heerlijke falafelrecept uit 'Over de kook' creëert u ongetwijfeld feest op tafel.

Minder feestelijke onderwerpen komen in deze Triomfatorflitsen ook aan bod. Uit een bijdrage over het leven van koning Saul blijkt hoe een aantal van zijn eigenschappen leidden tot zijn ondergang. En in 'Nieuws uit Israël' leest u over de strijd die Israël voert tegen de atoomwapens van Iran en tegen de terreur van Hamas. Met de berichten die we horen uit Israël wordt het des te belangrijker om te vertrouwen op een God die alles in Zijn hand heeft.

En daar getuigt M. G. ook van in de rubriek Paspoort. Zijn bijdrage is niet de enige bijdrage van gemeenteleden deze maand. U kunt weer genieten van een paar oude foto's en leuke aanbevelingen, en in '#Flog' komt u erachter hoe een dag in het leven van J. B. eruitziet.

Hopelijk hebben we u nieuwsgierig gemaakt. Pak uw kopje thee of koffie erbij en genieten maar!

Veel leesplezier en tot de volgende,

De redactie



Chanoeka en kerst

feesten van verlossing

Op het moment dat wij ons opmaken voor het kerstfeest, maken Joden zich ook op voor een feest. Zij vieren geen kerst, maar Chanoeka. Ondanks dat kerst en Chanoeka twee verschillende feesten zijn, hebben ze toch heel veel gemeen. Laten we dit eens gaan onderzoeken!

"In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo." Joh. 10:22-23 (NBV)

Het feest van de Tempelwijding is een andere benaming voor Chanoeka. Chanoeka duurt acht dagen en begint op de 25e dag van de Joodse maand Kislev, ongeveer halverwege december. Chanoeka wordt dus gevierd in bijna dezelfde periode als het kerstfeest. In de Bijbel zien we geen opdracht van God aan het Joodse volk om het Chanoekafeest te vieren. Toch zien we hier dat ook Jezus dit feest vierde. Waar komt het feest vandaan? Daarvoor moeten we naar boeken die zowel door de Joden als door de meeste christenen als deuterocanonieke boeken worden gezien: de twee boeken van de Makkabeeën. Laten we eens in vogelvlucht door deze boeken bladeren.

De geschiedenis van Chanoeka

Chanoeka viert de bevrijding van de Joden in Palestina van de onderdrukking door de Syrisch-Grieken in de tweede eeuw voor Christus. Toen Alexander de Grote, de Griekse koning die over Palestina regeerde, in 320 voor Christus overleed had hij geen zonen die hem op konden volgen. Twee van zijn hoofdgeneraals, Ptolemaeus en Seleucus, begonnen een machtsstrijd die 20 jaar duurde. Uiteindelijk regeerde Ptolemaeus over Egypte en Seleucus over Syrië. Beiden wilden controle over Palestina, aangezien dit land het kruispunt tussen de twee werelden was. Seleucus won en zijn Syrisch-Griekse leger overheerste Palestina. Binnen het Syrisch-Griekse rijk was het Hellenistische gedachtegoed opkomend en ook binnen het Jodendom begon het Hellenisme invloed te krijgen. Een grote groep *chassidim* (vrome Joden) die hierop tegen was, begon weerstand te bieden. Door de onrust die dit verzet teweegbracht, besloot Antiochus, de Koning van de Seleuciden, dat men zich niet meer aan de Thora mocht houden. Het Jodendom werd 'gezuiverd' en in de Tempel werd een beeld van Zeus opgericht en moesten varkens geofferd worden. In 167 voor Christus werd de nieuwe offerdienst ook in het stadje Modiin geïntroduceerd. Daar woonde de priester Mattityahu. Hij verafschuwde wat er gebeurde zo erg, dat hij de Joodse man die het offer bracht doodstak, net als de vertegenwoordiger van de koning. Ook brak hij het nieuwe altaar af. Samen met zijn vijf zonen, begon Mattityahu een opstand

tegen Antiochus. Hij verzamelde een guerillaleger van *chassidim* om zich heen. Toen Mattityahu overleed, nam zijn jongste zoon Yehuda de legerleiding over. Samen met een kleine groep soldaten overwon hij de Syrisch-Griekse legers in 165 voor Christus. Na de overwinning wilde men de Tempel, die door Antiochus was ontwijd, herinwijden. Echter was alle olie voor de menora door de vijand ontwijd. Men vond uiteindelijk nog een klein kruikje reine olie, maar dit was maar genoeg voor één dag, terwijl het wel een week kostte om nieuwe olie te maken. 2 Makkabeeën beschrijft vervolgens hoe men de menora toch maar aanstak met het kleine beetje olie. Toen gebeurde er een wonder. De lamp bleef op dit kleine beetje olie wel acht dagen lang branden. Net lang genoeg om nieuwe olie te kunnen maken. Dit wonder, dat plaatsvond toen men de Tempel in eer herstelde, wordt met Chanoeka dan ook acht dagen lang herdacht.



'Het verhaal van Chanoeka' door Ori Sherman (detail)

De essentie van Chanoeka

De vertaling van het woord Chanoeka is 'inwijding' en het feest wordt zo genoemd, omdat het de herinwijding van de Tempel viert. Tijdens het feest worden elke avond kaarsjes aangestoken in een speciale chanoekakandelaar. Op de eerste avond van Chanoeka wordt er slechts één kaarsje aangestoken. De tweede avond wordt er een extra kaarsje aangestoken. Zo wordt er elke avond één extra kaarsje aangestoken, totdat er op de achtste avond acht lichtjes aangestoken worden. Elke dag zegt men het Hallel op. Het Hallel is een opeenvolging van lofliederen die gebaseerd zijn op Psalm 113-118. Tijdens het feest heeft men ook speciale Bijbelgedeeltes die gelezen worden. Men leest dagelijks een gedeelte uit Numeri 7:1-8:4, waarin de inwijding van de tabernakel, de giften die de leiders van de stammen brachten ter eren van de inwijding van de tempel en de opdracht aan Aäron om de menora in de tabernakel dagelijks aan te steken, worden besproken. Men discussieert over de verbinding tussen de inwijding van de tabernakel destijds en de herinwijding van de Tempel in de tijd

van de Makkabeeën en de verbinding tussen de opdracht aan Aäron om de menora aan te steken in de Tabernakel en het wonder van Chanoeka, waarbij de menora acht dagen bleef branden op een klein beetje olie. Het was door de dapperheid van de nakomelingen van Aäron (de Makkabeeën waren priesters) dat tot de dag van vandaag men in staat is de menora nog aan te kunnen steken.

Tijdens Chanoeka staat dus een stuk dankbaarheid centraal. Dankbaarheid vanwege het feit dat men verlost werd van de onderdrukking van de Syrisch-Grieken, ondanks dat dit, gelet op de grootte van het leger van Juda de Makkabeeër, bijna onmogelijk leek. Met de overwinning van Juda de Makkabeeër staat ook de dankbaarheid voor het stoppen van de steeds verdergaande assimilatie van de Joden in het hellenisme centraal. De Tempel werd weer de centrale plek waar men God aanbad.

Eén van de zegengebeden die de Joden opzeggen is: *“Geprezen bent U, Eeuwige, onze God, voor de wonderen en voor de verlossing en voor de machtige daden en voor de redding (...).”*

Een bekende rabbijn uit Praag, de Maharal, schrijft over de essentie van Chanoeka: *“De hoofdreden dat we Chanoeka vieren is, omdat we verlost zijn van de Grieken. Maar om te zorgen dat het niet lijkt alsof de overwinning enkel door onze kracht en heldhaftigheid kwam, steken we de menora aan, om te laten zien dat alles wat gebeurde door een wonder was en dat het dus Goddelijke voorzienigheid is geweest.”*

De essentie van Chanoeka is dus Gods verlossende werk. In eerste instantie het verlossende werk door de hand van Juda de Makkabeeër, maar tegelijkertijd ziet men ook vooruit op de ultieme verlossing. In één van de lofliederen uit de Amsterdamse synagoge zingt men, biddend, het volgende: *“U, die de armen helpt, o, God, verlos ons spoedig, doordat spoedig in onze dagen voor Zion de verlosser komt.”*

Chanoeka en de christenen

Misschien denkt u: leuk om te weten wat Chanoeka is, maar wat kan ik daar als christen nu mee? Toch is Chanoeka ook voor ons als christenen een belangrijk feest. Niet omdat wij verplicht zijn dit feest te vieren, maar omdat de gebeurtenis die plaatsvond 165 jaar voor Christus ook voor ons heel belangrijk is. Als

“Zonder het wonder van Chanoeka zouden wij het aankomende kerstfeest niet hebben kunnen vieren.”



Juda de Makkabeeër niet met zijn leger de Syrisch-Grieken had overwonnen en de tempel niet weer aan God gewijd had, als het Antiochus gelukt was om het Jodendom uit de Joden te stampen en Judea een Hellenistische kolonie te maken, dan had Jezus nooit in een Godvrezend Joods gezin geboren kunnen worden als het perfecte Lam van God.

Hoewel Gods voorzienigheid ons verstand te boven gaat, zou je in menselijke termen kunnen zeggen dat er, zonder het wonder van Chanoeka, geen aankomend kerstfeest zou zijn geweest. Zonder Chanoeka had de messias niet kunnen komen en had het christendom niet kunnen bestaan.

Maar niet alleen historisch gezien heeft het feest voor christenen waarde. Ook de essentie van Chanoeka leert ons veel als we toelevan naar de aankomende kerstperiode.

Ga'al: verlossing

We zagen hiervoor dat Gods verlossende werk de essentie van Chanoeka is. Laten we eens kijken naar de diepe betekenis van het Hebreeuwse woord voor verlossing. Het Hebreeuwse woord dat meestal gebruikt wordt als men spreekt over 'verlossing' is het woord *ga'al*. Je schrijft het als גָּאֵל. Letterlijk vertaald betekent het woord 'verlossing', maar het woord wordt ook vaak gebruikt in de zin van 'vrijkopen' of 'de losplicht vervullen'. De laatste vertaling is een juridische term die we terug zien komen in de situatie waarin Boaz Ruth vrijkoopt van de man die in eerste instantie verplicht was om een Leviraatshuwelijk aan te gaan met Ruth. In Ruth 2:20 wordt een vorm van het woord gebruikt als Naomi aan Ruth vertelt dat Boaz een van de lossers is. In dit geval spreekt het woord *ga'al* dus over het 'loskopen' of de 'losplicht voldoen'.

Ook bij de uittocht uit Egypte zien we het woord *ga'al* terugkomen. Als God Mozes roept om naar Egypte te gaan en tot het volk te spreken, moet Mozes het volgende zeggen: *“(...) Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je*

afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden (ga'al)." (Ex. 6:6)

Als de Israëlieten door God zijn uitgeleid uit Egypte en door de Rietzee zijn getrokken, komt het woord ga'al nog een keer voor als Mozes met de Israëlieten het volgende zingt: "U bevrijdde (ga'al) dit volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning." (Ex. 15:13)

Ook de profeten spreken veelvuldig over ga'al en dan met name Jesaja. Jesaja beschrijft hoe God de Verlosser van Israël is (Jes. 44:6) en wijst er in Jesaja 59:20 op dat er een Verlosser zal komen.

Verlossing en kerst

Zoals we hiervoor hebben ontdekt, staat bij Chanoeka de dankbaarheid voor Gods verlossende werk centraal staat, maar kijkt men ook uit naar de ultieme verlossing. We zagen dat het Hebreeuwse woord voor verlossing zowel kan zien op vrijkopen als op losplicht voldoen, maar ook dat het een Messiaanse betekenis heeft en dat de profeten het woord gebruiken als ze spreken over de Redder die God eenmaal zal sturen. De boodschap van Chanoeka heeft ons als christenen dus veel te zeggen nu we toelevan naar kerst. De boodschap van Chanoeka klinkt dan ook door als de engelen aan de herders in het veld verkondigen: "Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias." (Luk. 2:11)

Maar ook als Jezus naar de tempel gebracht wordt en Simeon de kleine baby in zijn armen neemt en zegt: "Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk." (Luk. 2:30-32)



Daar waar Chanoeka vertelt over het voorbereidende verlossingswerk dat God tot stand heeft gebracht, zo vertelt kerst ons over het ultieme verlossingswerk dat God begon in een nederige stal in het kleine plaatsje Bethlehem, zo'n 200 jaar later. Zoals bij Chanoeka dankbaarheid voor het verlossingswerk centraal staat, zo staat tijdens kerst de dankbaarheid centraal voor de komst van het Lam van God op deze aarde. Gods verlossingswerk begon met Chanoeka en kwam tot zijn ultieme doel in de komst van de Here Jezus.

Samen met Simeon mogen wij God danken voor het verlossingswerk dat Hij tot stand heeft gebracht ten overstaan van alle volken. Zoals de menora tijdens Chanoeka licht verspreidt, zo is Jezus het ultieme Licht dat geopenbaard werd aan alle heidenen.

Bronnen

The Jewish book of why, Alfred J. Kolatch
The Jewish way, I. Greenberg
Jewish new testament commentary, D. Stern
Non-jews and hunukkah, FFOZ
What is Hallel, chabad.org
Siach Jitschak siddoer, J. Dasberg
Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, P. Broers



Wist u dat? De letter G(imel)



De eerste letter van het woord ga'al is de letter g. In het Hebreeuws noem je deze letter een gimel en schrijf je hem als ג. Het is de derde letter van het alefbeth en heeft ook een numerieke waarde van drie. De gimel ziet er uit als een Hebreeuwse letter waw die een jod als 'voetje' heeft. De gimel wordt dan ook vaak gezien als een persoon die in beweging is. De Joodse geleerden trekken hier een mooie les uit. Het woord 'gomel' is nauw verbonden met 'gimel' en betekent 'weldoener' of 'iemand die geeft aan anderen'. De letter na de gimel is de dalet. De betekenis van dalet is 'verarmd'. De gimel, symboliseert een rijke man (de weldoener) die achter de dalet (een verarmde man) aanrent om hem liefdadigheid te betonen. De gimel leert ons dus dat als we iets te geven hebben, we ons moeten haasten om te geven aan hen die het nodig hebben.

Koning Saul



Biografie

Koning Saul was van de stam Benjamin. Hij werd door de profeet Samuel gezalfd nadat het volk een koning had geëist. Hij regeerde twee jaar en tijdens zijn regering vocht hij in meerdere oorlogen tegen de Filistijnen en Amalek. Echter voerde hij Gods opdracht om de Amalekieten te vernietigen niet goed uit en werd hem door Samuel verteld dat zijn koningschap niet overgenomen zou worden door één van zijn zonen. Al snel zag hij David als een bedreiging voor zijn koningschap en vervolgde hij hem. Zonder succes. Saul beging een grote zonde toen hij Nob, een stad met priesters, vernietigde, omdat ze David hielpen toen hij voor Saul vluchtte, ondanks dat de priesters zich niet bewust waren van Davids omstandigheden. Saul stierf samen met zijn drie zonen in de strijd tegen de Filistijnen.

Belangrijke gebeurtenis

Twee elkaar tegensprekende gebeurtenissen kenmerken Sauls leven, namelijk de slachting van de Amalekieten en de slachting van de inwoners van Nob. De twee gebeurtenissen kenmerken de dualiteit van Sauls karakter: aan de ene kant was hij sterk en verstandig en een koning die zich inzette voor het welzijn van het volk. Aan de andere kant was Saul geobsedeerd door angsten en zorgen en vervolgde hij de mensen om zich heen vanwege denkbeelden die zo verwilderd waren dat Saul bijna waanzinnig leek. De man die zichzelf er niet toe kon brengen om de Amalekieten allemaal te doden was dezelfde man die opdracht kon geven om alle mannen, vrouwen en kinderen van een priesterdorp te doden. Het laat iets zien van Sauls psyche: Sauls onvermogen om binnen welk kader dan ook het evenwicht te bewaren. Iemand die zo is, is altijd gevangene van zijn eigen impulsen en wordt erdoor meegesleurd van de ene extreme in de andere. Zo kon Saul genadig zijn naar de Amalekieten en tegelijkertijd wreed richting de priesters. Saul was een man wiens hart controle had over zijn hoofd. Gevoelens overheersten zijn gedachten en acties. Dit maakte dat Saul dacht dat hij het juiste deed (1 Sam. 15:20), zelfs over zijn wreedste daden. Uiteindelijk leidden deze eigenschappen tot zijn ondergang.

Koninklijke levensles

Het verstand moet altijd de controle behouden over het hart. Een van de lessen die de geleerden trekken uit het leven van Saul is: iemand die barmhartig is richting wrede mensen zal uiteindelijk wreed zijn naar barmhartige mensen.

Eropuit



Sint-Jan Winterfair

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december wordt in de Sint-Jankerk in Gouda de Winterfair gehouden. De kerk is op deze dagen gratis toegankelijk en u kunt er gezellig shoppen bij verschillende stands en lekker eten bij het foodplein. Ook zijn er verschillende muzikale optredens en op de vrijdagavond (de Goudse Kaarsjesavond) is er een concert. Meer informatie via www.winterfairgouda.nl.



Rob Favier - Oudejaarsconference

Met als thema 'Blikvanger' zal Rob Favier op 30 december 2023 in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn terugblikken op het afgelopen jaar. Begeleid door zijn vaste Oudejaarsconferencekwartet belooft het een (muzikale) avond om nooit te vergeten te worden. Tickets zijn verkrijgbaar voor € 24,50 p.p. (inclusief pauzedrankje) via www.eventsforchrist.nl



Museumpark Orientalis

Van 6 december 2023 tot en met 7 januari 2024 is museumpark Orientalis in Heilig Landstichting geopend voor individuele bezoekers. Loop er rond in de Joodse en Arabische stadjes van Palestina omstreeks 1900. Geschiedenis en religie gaan hier hand in hand en komen voor je neus tot leven.

Ticket volwassenen: € 14,00
(Museumkaart gratis)
Parkeren: € 5,00



Kerstconcert Jostiband en mannenkoren

Op 23 december wordt er in de Sint-Jankerk in Gouda een kerstconcert gegeven door de Jostiband in samenwerking met een groot aantal mannenkoren onder leiding van Martin Mans. Tickets zijn verkrijgbaar voor € 17,50 p.p. via www.sintjan.com.

Over de kook

De ultieme falafel

 Sami Tamimi (Falastin)/Redactie  Epicurius

Ingrediënten (voor 16 falafels)

- 250 gr gedroogde kikkererwten
- 2 tenen knoflook
- 25 gr peterselie, grof gesneden
- 25 gr koriander, grof gesneden
- 15 gr muntblaadjes, grof gesneden
- 200gr gesneden uien
- 1 tl aleppo-chilivlokken (of 1/2 tl normale chilivlokken)
- 1 1/4 tl gemalen komijnzaad
- 1 1/4 gemalen korianderzaad
- 3/4 tl baking soda
- ca. 800 ml zonnebloemolie, om te frituren
- 1 1/2 tl zout (bij voorkeur: fijn zeezout)

Hoe maak je dat?

1. Doe de kikkererwten in een grote kom en overgiet ze met minstens tweemaal het volume aan koud water. Laat ze een nacht weken.
2. Giet de kikkererwten de volgende dag af.
3. Voeg de knoflook, peterselie, koriander, munt en gesneden uien toe.
4. Doe de helft van het erwtenmengsel in

3 gouden falafelregels

1. Bak falafel altijd vlak voordat u ze gaat eten. Ze moeten net vers uit de frituurpan komen.
2. De kikkererwten worden geweekt, maar niet gekookt. Dit lijkt onbegrijpelijk totdat u uw eerste portie gemaakt en geproefd hebt.
3. Combineer falafel met gehakte salade van tomaat en komkommer of met hummus en tahin. Eet ze zo of schuif ze in een pitabroodje.



een keukenmachine en mix circa 2 minuten, schraap de wand van de kom een paar keer schoon tot het een vochtige, moezige puree is.

5. Doe het gepureerde mengsel in een andere kom en herhaal stap 4 met de andere helft van het erwtenmengsel.
6. Voeg het tweede gedeelte van het gepureerde mengsel toe aan het eerste gedeelte en voeg vervolgens de chilivlokken, komijn, korianderzaad en zout toe. Meng alles goed.
7. Voeg de baking soda toe en meng alles nog een keer.
8. Tijd om de falafelballetjes te vormen. Zet een bakje water klaar om uw handen vochtig te houden.
9. Schep twee eetlepels (50 gr) in de palm van uw hand en vorm het tot een bal. Knijp niet te hard, want dan worden de falafel te compact.
10. Druk de bal plat tot een burger van ongeveer 1,5 cm dik.
11. Bestrooi de bovenkant eventueel met het sesamzaad.
12. Verhit de olie tot 180 graden Celsius (test de temperatuur door een klein beetje falafelmengsel in de olie te doen. Als het gelijk gaat sissen is de temperatuur goed).
13. Frituur de falafel in gedeeltes (ongeveer 4 per keer) voor 5-6 minuten. Schep ze met een schuimspaan uit de olie en laat ze in een met keukenpapier beklede vergiet uitlekken.

KOOKTIPS & TRICKS

1 **Temperatuurcontrole**
Investeer in een digitale thermometer. Het is een onfeilbare methode om ervoor te zorgen dat je vlees altijd perfect bereid en niet droog is. De perfecte temperaturen op een rijtje:

- Vlees: 54-63 graden Celsius
- Vis: 63 graden Celsius
- Gevogelte: 74 graden Celsius

2 **Vocht = gedrocht**
Droog vlees, vis of kip af met een keukenpapiertje voordat je het in de pan aanbakt. Vocht is namelijk de vijand van het bruiningsproces. Als je het stuk vlees of vis goed droog maakt zorgt dit bij het aanbakken voor extra krokant vlees of vis.

3 **Huisgemaakte pesto**
Snel pesto maken? Voeg 110 gr basilicumblaadjes, 20 tenen knoflook, 1,5 tl suiker, 2 tl zeezout, 2,5 tl zwarte peper, 420 ml olijfolie en 480 ml zonnebloemolie toe aan een blender en laat de blender draaien tot alles een glad mengsel vormt. Verdeel de pesto over een ijsblokjesmal of over kleine bakjes en vries in. Zo heb je op elk moment pesto beschikbaar.

Triomflater

Bij het verlaten van de kerkzaal praten twee broeders na over de preek...

Dankzij Jezus' komst op aarde kunnen we dus straks naar de hemel.

Wat een feest zal dat zijn!

PAS OP!

Ah oh..

Woah!

Nou...

Au..

...dít vind ik géén feest.



Target Teheran

Israëls strijd tegen de nucleaire wapens van Iran

Op 16 september 2023 liet Iran aan het internationaal atoomagentschap (IAEA) weten dat zij de aanstelling van de meest ervaren inspecteurs van het agentschap introk. Dit besluit volgde kort op een eerder besluit van Iran om de aanstelling van een andere inspecteur in te trekken. Deze inspecteurs zijn in Iran aanwezig om Iraans verrijkingfaciliteiten van uranium te onderzoeken. Met deze beslissing wijst Iran een derde van het team aan inspecteurs, die de uraniumverrijking in Iran verifiëren, de deur. Het atoomagentschap heeft bezorgd gereageerd op deze beslissing en volgens Benjamin Nethanyahu houdt Iran zich aan geen enkele nucleaire afspraak. Waarom veroorzaakt deze beslissing van Iran nu extra zorgen voor Israël?

 Redactie  stock.adobe

Israël en Iran

Iran is al sinds de oprichting van de staat Israël een aartsvijand van Israël. Israëls buitenlandse beleid heeft zich vaak geconcentreerd rond de dreigingen vanuit Iran. Ondanks dat Iran niet naast Israël ligt, vecht Israël regelmatig langs haar grenzen tegen Iraanse bondgenoten zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Israël maakt zich om een aantal dingen veel zorgen:

- de ballistische raketten van Iran die een steeds groter bereik hebben;
- de drones van Iran die kunnen worden ingezet voor luchtaanvallen, verkenningen en zelfmoordmissies;
- het bewapenen, trainen en bekostigen van militairen door Iran in Libanon, Syrië, Irak en Jemen;
- cyberaanvallen op de Israëlische overheid, de infrastructuur en bedrijven;
- moord- en kidnappelingen op Israëli's in het buitenland en aanvallen op vrachtschepen die gelinkt zijn aan Israël.

Israël heeft dus een hoop zorgen als het gaat om Iran, maar één van de grootste zorgen blijft het nucleaire programma van Iran. Hoe is dit nucleaire programma ontstaan?

Irans nucleaire programma

Rond 1950 werd, met behulp van de Verenigde Staten, het nucleaire programma van Iran gelanceerd. In 1970 bekrachtigde Iran het non-proliferatieverdrag, waarmee zij beloofde haar nucleaire programma te beperken tot vreedzaam gebruik en dat het programma onderworpen zou zijn aan inspectie van de IAEA, het atoomagentschap van de Verenigde Naties. De westerse samenwerking met Iran stopte echter na de Iraanse revolutie in 1979, waarna Iran heimelijk haar nucleaire programma voortzette. In 2003 stelde de IAEA een onderzoek in, nadat aan het licht kwam dat Iran nucleaire activiteiten uitvoerde zonder dit te melden aan de IAEA. Vanaf 2006 zijn er in vijf resoluties sancties tegen Iran afgekondigd door de VN-Veiligheidsraad, omdat Iran tegen de wil van de VN-Veiligheidsraad niet stopte met het verrijken van uranium. In 2013 werd uiteindelijk een akkoord bereikt en beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven en controle toe te staan. Op 14 juli 2015 werd vervolgens in Wenen het Joint Comprehensive Plan of Action ondertekend, waarna de sancties werden verlicht. In 2018 trok president Trump de VS terug uit het akkoord, zodat er nieuwe sancties tegen Iran ingesteld konden worden. Iran besloot daarop meer uranium te gaan verrijken. Pogingen om een nieuwe deal te sluiten met Iran leverden tot nu toe niet veel op. Het besluit van Iran om een derde van de ervaren inspecteurs van het IAEA de toegang tot nucleaire installaties te ontzeggen, veroorzaakt dan ook niet voor niets wereldwijde zorg.

Israëls perspectief

Voor Israël is de actie van Iran in de lijn der verwachting. Sinds de negentigerjaren waarschuwt premier Netanyahu al voor de dreiging die uitgaat van Irans nucleaire programma. Dat Israël hier meer bedacht op is dan de rest van de wereld is niet zo gek, aangezien Iran meermaals het statement heeft gemaakt dat Israël een 'kankergezweel' is dat 'van de kaart geveegd moet worden'. Israël neemt dit dreigement serieus. Toen in 2015 het Joint Comprehensive Plan of Action werd ondertekend, was Israël hier dan ook alles behalve positief over. Volgens Israël zorgde de deal er slechts voor dat Irans mogelijkheden om een nucleair wapen te bouwen werden beperkt, en dus niet volledig geëlimineerd.

Iran zou daardoor in een positie komen waarin het in de toekomst aan alle beperkingen zou kunnen ontsnappen. Onderdeel van de deal was dat Iran zo'n 5000 centrifuges, die gebruikt worden om uranium te verrijken, mocht behouden. De hoeveelheid aan centrifuges die Iran mocht behouden in combinatie met de hoeveelheid laag verrijkte uranium die Iran in opslag heeft, zou Iran in staat kunnen stellen binnen een paar maanden een nucleaire bom te maken. Israël zag een deal waarin Iran centrifuges mocht houden dan ook als waardeloos.

Niet gek dus dat Israël veel inzet op het saboteren van het nucleaire programma van Iran. Meerdere missies die gelinkt worden aan Israël (maar waarvoor Israël geen verantwoording opeist) wijzen hierop. Bijvoorbeeld de moord op Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh was een professor en nucleaire natuurkundige, en het hoofd van Irans nucleaire programma. Hij werd op 27 november 2020 in een hinderlaag geleid en doodgeschoten. Maar één van Israëls grootste missies tegen de nucleaire macht van Iran vond plaats aan het begin van 2018.

2018: de Mossad in actie

Midden in de nacht, op 31 januari 2018, arriveerden agenten van de Mossad (de geheime dienst van Israël) op een bedrijventerrein in Teheran met branders die wel tot 2000 graden Celsius heet konden worden. Hun doel: binnen 6 uur en 29 minuten de alarmen stilleggen, twee deuren doorbreken en door 32 enorme kluizen branden

“Israël heeft een hoop zorgen als het gaat om Iran, maar één van de grootste zorgen blijft het nucleaire programma van Iran.”

om met een halve ton aan geheime documenten de stad weer te verlaten.

De missie slaagde en toen de tijd op was, waren de agenten onderweg naar de grens met Azerbeidzjan, met zo'n 50.000 pagina's en 163 memoco'd's aan informatie over Irans nucleaire ontwikkelingen. In april 2018 presenteert Netanyahu de resultaten van de overval. Uit de documenten kwam naar voren dat Iran al jaren werkte aan een nucleaire bom die veel geavanceerder was dan men in 2003 kon vermoeden.



Netanyahu presenteert informatie uit Irans geheime documenten

Zo beschrijven de documenten dat Iran bezig was met het integreren van een kernwapen in een kernkop van de Shahab-3, een Iraanse raket. Er werd in één van de documenten voorgeschreven op welke locaties mogelijk ondergrondse kernproeven konden worden gedaan en op welke wijze een batch van vijf wapens gebouwd kon worden. Uiteindelijk werden de wapens niet gebouwd. Waarschijnlijk omdat Iran bang was ontdekt te worden of omdat de campagne van Amerikaanse en Israëliëse inlichtingendiensten om de inspanning te saboteren, zijn tol eiste.

Irans beslissing in de toekomst

Na het verschrikkelijke bloedbad van 7 oktober jl. is het niet meer dan logisch dat Israël zo gebrand is op het ontdekken en saboteren van de ontwikkeling van nucleair materiaal door Iran. Uit de vreselijke beelden die de wereld in zijn gestuurd van de gebeurtenissen op 7 oktober blijkt maar al te duidelijk hoe Iran geen enkel middel schuwt om Israël op mensonterende wijze van de kaart te vegen. Een moment van onoplettendheid aan de zijde van Israël kan desastreuze gevolgen hebben, dus missies als die van 31 januari 2018 zijn voor Israël van groot belang.

De beslissing van Iran om een derde van de ervaren inspecteurs van de IAEA de deur te wijzen komt voor Israël waarschijnlijk niet als een verrassing. De beslissing geeft echter wel extra zorgen voor de toekomst. Israël vertrouwd al niet heel erg op de accuraatheid van de onderzoeken van het IAEA, maar als ook een groot deel van de inspecteurs niet meer aanwezig zijn in Iran, zal dit voor Israël nog meer werk op leveren om zelf aan inlichtingen te komen en eventuele foute plannen te saboteren. Als vanuit het IAEA steeds minder controle is op Iran moet Israël hard werken om zelf inlichtingen te verkrijgen. We hopen en bidden dat dit Israël ook in de toekomst zal blijven lukken.

Bronnen

JCPIA, Anatomy of a Bad Iran Deal: A Preliminary Assessment
Israël Today, De echte reden waarom Israël tegen de nucleaire deal met Iran is
NYTimes, How Israel, in Dark of Night, Torched Its Way to Iran's Nuclear Secrets
Jerusalem Post, Netanyahu: Iran is violating all of its nuclear commitments
IAEA, IAEA Director General's Statement on Verification in Iran



Israël en de genezing van diabetes



Israël is het land waar de meeste amputaties plaatsvinden vanwege diabetes. Toch is Israël ook het land dat heel dicht bij genezing van diabetes is. Het Israëliëse bedrijf Kadimastem claimt dat zij op het punt staat om de oplossing voor diabetes te bieden. Diabetespatiënten zijn afhankelijk van insuline, omdat hun alveesklier niet of nauwelijks meer werkt en het eigen lichaam daardoor geen of nauwelijks meer insuline aanmaakt. Het bedrijf is al heel lang bezig met het ontwikkelen van een cellentherapie. 'We werken niet aan een medicijn tegen diabetes, maar aan de genezing van diabetes', zegt professor Ariel Revel, medisch directeur van Kadimastem. 'We hebben op dit moment een kunstmatige alveesklier gemaakt met echte menselijke cellen'. Deze menselijke cellen zijn stamcellen die uit embryo's worden gehaald en waarmee de kunstmatige alveesklier wordt gemaakt. Het klinkt wellicht erg ingewikkeld, maar de kunstmatige alveesklier is dusdanig gemaakt dat hij op precies dezelfde manier functioneert als een echte alveesklier. Het onderzoek op dieren was succesvol waardoor er binnenkort op mensen mag worden getest. Als ook deze test succesvol is, betekent dit uitzicht op genezing voor ruim 463 miljoen mensen wereldwijd die te kampen hebben met diabetes type 1 of diabetes type 2.

Hamas-Israëloorlog (2023): 7 oktober

Op 7 oktober 2023 werd Israël rond 6.30 uur opgeschrikt door een onverwachte aanval door Hamas vanuit Gaza. Met een beladen hart blikken we terug op de vreselijke gebeurtenissen van die dag.



6.30 uur

Vanaf 06:30 Israëlische tijd worden er non-stop raketten afgevuurd op onschuldige gemeenschappen in zuid- en midden Israël. In minder dan vier uur tijd schieten Hamas ruim 2200 raketten richting Israël. Een aantal raketten slaan in in onder andere Ashkalon en in Nevatiem-gebied.

9.30 uur

Meerdere beelden komen naar buiten van Palestijnse terroristen die in pick-up trucks in het Zuiden van Israël rondrijden en op elke auto schieten die voorbij komt. Over land, via de lucht en over zee hebben een groot aantal terroristen Israël geïnfiltreerd en vermoorden zij meerdere onschuldige burgers. Er gaan geruchten rond dat er mensen zijn gegijzeld.



12.30 uur

Heftige vuurgevechten vinden plaats in minstens 21 gebieden in het zuiden van Israël tussen Israëlische veiligheidstroepen en meerdere Palestijnse terroristen uit Gaza, Minstens 5 Israëliërs zijn vermoord. Er zijn inmiddels ruim 2200 raketten afgevuurd op Israël. Op social media verschijnen beelden van verschrikkelijke aanvallen op burgers en gaan er beelden rond van een gezin dat in hun huis gegijzeld wordt.

20.00 uur

Meer dan 3.000 raketten zijn op Israël afgevuurd. Er zijn ruim 150 doden, meer dan 1000 gewonden en veel gegijzelden gemeld. De IDF vecht nog op veel plekken om geïnfiltreerde terroristen uit te schakelen. De omvang van het leed dat op 7 oktober is aangericht moet nog indalen, maar, zoals Netanyahu rond 11.00 uur zei, is één ding duidelijk: 'inwoners van Israël, het is oorlog'.





Een feest over

100 jaar

De evangelisatiemethode van **Alex van Nes**

Evangeliseren is belangrijk, maar hoe doe je dat precies? Alex van Nes, straatevangelist in België, helpt ons met een antwoord op deze vraag. Hij ontwikkelde een methode waarmee hij dagelijks mensen op straat bekendmaakt met het evangelie. Een methode die ook voor ons praktisch toepasbaar is.

Als er iemand is die vertrouwd is met evangelisatie, dan is het Alex van Nes wel. Deze evangelist uit België heeft al heel wat uren op straat doorgebracht om mensen bekend te maken met het evangelie. Alex ziet evangeliseren als een belangrijke taak voor christenen. Het is een opdracht van de Heere Jezus zelf (Handelingen 1:8). Hij roept ook ons op om met mensen in gesprek te gaan. De vraag is wel: hoe doe je dat? Hoe vertel je het evangelie aan mensen die Jezus nog niet kennen? Alex ontwikkelde hiervoor een praktisch toepasbare evangelisatiemethode.

De evangelisatiemethode van Alex

Alex baseerde zijn methode op de manier waarop Jezus het deed en op de methode van Way of the Master (www.wayofthemaster.com). De methode kan worden opgedeeld in vier stappen.

Stap 1: Begin met een alledaags onderwerp

In Johannes 4 lezen we een gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Jezus begint het gesprek met een onderwerp uit het gewone leven, namelijk water. Zo kunnen wij ook ons evangelisatiegesprek starten met een alledaags onderwerp, iets wat voor mensen herkenbaar is. Dit kan van alles zijn, van het weer of het nieuws, tot gezondheid of een feestje.

Stap 2: Maak de link naar het geestelijke

Nadat Jezus in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw begonnen is over alledaags water, maakt hij een link naar het geestelijke: levend water. Op diezelfde manier kunnen wij ook de link leggen van een alledaags gesprek naar een gesprek over de eeuwigheid. Twee voorbeelden. Als iemand tegen ons zegt: 'Prachtig weer vandaag, hè?' kunnen we zeggen: 'Vind ik ook. Maar ik heb gehoord dat het over 100 jaar nog beter weer is. Dan zijn we er natuurlijk niet meer, maar denk jij dat er leven is na de dood?' Of we kunnen zeggen: 'Mag ik u uitnodigen voor een feest? (gebaseerd op het feest in Mattheüs 22). Het feest begint wel pas over 100 jaar.' Als iemand dan zegt: 'Ja, dan ben ik er niet meer', kunnen we weer de link leggen naar de eeuwigheid.

Stap 3: Maak duidelijk waarom redding nodig is
Voordat we iemand kunnen vertellen over de redding die Jezus biedt, moet de persoon eerst overtuigd zijn van de noodzaak van zijn redding. Alex illustreert dit met het volgende verhaal. Stel dat iemand tegen jou zegt: 'Ik heb goed nieuws voor je. Iemand heeft voor jou zojuist een boete van 2000 euro betaald.' Waarschijnlijk kijk je die persoon dan vreemd aan en zeg je: 'Dat slaat nergens op, ik heb helemaal geen boete van 2000 euro.' Bovendien zou je je beledigd voelen, omdat de die persoon jou het



idee geeft dat je de wet hebt overtreden, terwijl je van niets weet. Maar als die persoon je herinnert aan vorige week, toen je geflitst werd terwijl je met 120 km/uur langs een instelling voor blinde kinderen reed, nadat je tien keer langs een waarschuwbord was gereden, dan beseft je waar die 2000 euro voor is betaald. Dan kun je het goede nieuws pas echt waarderen.

Zo werkt het ook wanneer we in gesprek gaan over het evangelie met ongelovigen. Als we zeggen: 'Jezus is voor jouw zonden aan het kruis gestorven', terwijl iemand niet beseft dat hij een zondaar is en gered moet worden, dan klinkt onze uitspraak de persoon als onzin in de oren. Bovendien is het beledigend, omdat we tegen hem zeggen dat hij een zondaar is, terwijl hij dit zelf niet vindt of vindt dat er veel slechtere mensen zijn dan hij.

Maar hoe kunnen we iemand helpen beseffen dat hij een zondaar is en dus redding nodig heeft? Ons instrument daarvoor is de wet van God, want 'de wet leert ons de zonde kennen' (Romeinen 3:20). Met behulp van de wet van God kunnen we mensen in liefde helpen beseffen dat ze, net als ieder ander mens en dus net als wij, schuldig staan voor God en dat zij dit probleem niet zelf kunnen oplossen. Als we opnieuw kijken naar het gesprek dat Jezus had met de Samaritaanse vrouw, dan zien we dat Jezus deze strategie gebruikte. Hij bespreekt met de vrouw haar zonde, namelijk hoe zij in haar leven is omgegaan met het zevende gebod van de tien geboden. Pas daarna gaat hij in op Zijn rol als de Messias.

Stap 4: Leg uit hoe iemand redding kan ontvangen

Als de persoon waar we mee praten er eenmaal van overtuigd is dat hij redding nodig heeft, kunnen we hem vertellen hoe hij deze kan ontvangen. Dit kunnen we doen door hem te laten zien wie Jezus is en daarbij te vertellen hoe hij Jezus als Redder kan aannemen.

Een praktijkvoorbeeld

Leuk zo'n evangelisatiemethode, maar hoe gaat dat in de praktijk? Het volgende voorbeeldgesprek

illustreert hoe de evangelisatiemethode van Alex in de praktijk zou kunnen uitpakken.

Je staat in een winkelcentrum. Je spreekt een voorbijganger aan.

JIJ: Mag ik jou uitnodigen voor een feest?

HIJ: Ja hoor.

JIJ: Het feest begint alleen niet binnenkort. Maar over 100 jaar is het zeker begonnen. Heb je dan tijd?

HIJ: Over 100 jaar? Dan ben ik hier niet meer.

JIJ: Nee, ik ook niet. Er zou leven na de dood moeten zijn om op dat feestje te kunnen komen. Zou jij worden binnengelaten op dat feest?

HIJ: Geen idee.

JIJ: Een van de voorwaarden om binnengelaten te worden is: niet liegen. Heb je ooit gelogen?

HIJ: Ja. Wie niet?

JIJ: Ja, ik ook. Een tweede voorwaarde is: niet stelen. Heb je ooit wel eens iets gestolen, kan ook iets kleins zijn, een zak snoep of bijvoorbeeld illegaal muziek gedownload?

HIJ: Ja, heb ik gedaan.

(je kunt eventueel nog een aantal dingen noemen)

JIJ: God noemt deze dingen zonden en vindt deze dingen heel erg. Hij zegt dat hij ons doordat wij deze dingen doen nooit meer als onschuldig kan zien. Als we sterven komen we voor God te staan. Dan zal blijken dat Hij ons niet kan toelaten tot Zijn feest omdat we schuldig staan tegenover Hem. Maak jij je daar niet ongerust over?

HIJ: Nou, nu ik het op deze manier hoor, eigenlijk wel ja..

JIJ: Er is goed nieuws. 2000 jaar geleden is Jezus naar deze wereld gekomen. Jezus was de Zoon van God. Hij leefde een volmaakt leven. Hij zondigde dus nooit. Toen Hij 33 jaar was heeft Hij vrijwillig Zijn leven weggegeven. Hij stierf op een kruis. Hij deed dat om te betalen voor de schuld die jij en ik hebben tegenover God. Hij heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend. Daarom kan Hij ons nu vrijspreken op twee voorwaarden.

HIJ: O. En wat zijn die twee voorwaarden?

JIJ: De eerste voorwaarde is dat je tegenover God toegeeft dat je zonden hebt gedaan en dat je tegen Hem zegt dat je hier spijt van hebt. Je kunt zeggen: "God, ik heb zo vaak tegen U gezondigd. Ik kan het

**“Hij heeft de straf
gedragen die wij
hadden verdiend.”**

Alex van Nes

Alex van Nes (1956) komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar woont nu in Genk, België. Hij is getrouwd met Rineke en heeft drie zoons. Alex studeerde aan het Bijbelinstituut in Leuven (België) en is een straatevangelist in hart en nieren. Hij is dan ook veel op straat te vinden, waar hij voornamelijk jongeren bekendmaakt met het evangelie. Ook geeft hij workshops over straatevangelisatie en spreekt hij in verschillende gemeenten. In zijn vrije tijd maakt hij aquarelschilderingen, die te zien zijn op Instagram (@sketernal).

nooit meer goedmaken. Ik wil me vandaag met grote spijt van al die dingen afkeren. Geef mij een nieuw leven. Ik wil nu naar U luisteren." Maar spijt hebben is niet genoeg. De tweede voorwaarde is dat je gelooft dat Jezus heeft betaald voor jouw schuld. Je kunt tegen Hem zeggen: "Jezus, ik dank U dat U met Uw leven mijn schuld hebt betaald! Ik geloof dat wat U deed aan het kruis voor mij was en ook genoeg was. Ik wil daar 100% op vertrouwen." HIJ: Oké, dat begrijp ik.

JIJ: Als je deze twee dingen doet, krijg je van God vergeving voor je schuld. Je bent welkom op Zijn feest en krijgt van Hem eeuwig leven!

HIJ: Dat is goed nieuws, dank je wel dat je me dit hebt verteld.

Je kunt het gesprek afsluiten met de vraag wanneer de persoon gaat doen waartoe je hebt opgeroepen, namelijk zijn schuld aan God toegeven en zich hiervan afkeren, en erop vertrouwen dat Jezus in zijn plaats heeft betaald. Je kunt daarbij ook een Bijbel meegeven en je contactgegevens voor als de persoon later meer wil weten.

Tot slot

U hebt nu een praktische methode in handen waarmee u de mensen die u tegenkomt het evangelie kunt vertellen. Maar misschien houdt u van een erg goede voorbereiding en wilt u meer weten. De evangelisatiecursus waar dit artikel op gebaseerd is, kan u verder helpen. De link naar deze cursus vindt u bij de rubriek 'Aan te bevelen'. En wilt u zien hoe Alex van Nes het zelf doet? Dat kan op YouTube via de zoekterm 'Persoonlijke uitnodiging'. Veel succes!

Aan te bevelen



Drive thru history

'Drive thru history' is een door Dave Stotts gepresenteerd programma over de wereldgeschiedenis en de geschiedenis van de Bijbel en het christelijk geloof. Bij het programma is onder andere een serie te zien over de evangeliën (*The gospels*), waarbij Stotts meer dan 50 plaatsen in Israël bezoekt.

Een tip van N.S. Te bekijken via Family7. Op YouTube zijn ook leuke video's te vinden van het programma.



Humbl

Humbl is een sociale mediaplatform waar christenen elkaar online kunnen ontmoeten en vriendschap kunnen sluiten. Op het platform kunnen christenen elkaar vinden via profielen en deelnemen aan groepchats op specifieke tijdstippen en aan gespreksgroepen over bepaalde onderwerpen.

Een tip van T.S. Gebruikmaken van Humbl is gratis en kan via www.humbl.nl.



Cursus Bijbels evangeliseren

Evangelist Alex van Nes biedt online een cursus aan waarin hij uitlegt hoe u kunt evangeliseren. Lees meer op pagina 17.

Een tip van E.B. Gratis via www.ikgeloofinvlaanderen.be/cursussen-verzamelpagina/.



Triomfator-playlist

Onze favoriete christelijke liedjes



Home - Chris Tomlin

Tip van H.H.



De zegen - Eline Bakker

Tip van G.R.



De kracht van uw liefde - Opw.488

Tip van J.K.



Lion and the Lamb - Bethel Music

Tip van S.D.



Kom tot de Vader - Opw.599

Tip van H.Z.



Wat de toekomst brengen moge

Tip van R.Z.



"DE HEER IS GOD,
HIJ HEEFT ONS LICHT
GEBRACHT.
VIER FEEST!"

Psalm 118:27a

Kinderpagina

Kleuren op nummer

Jozef en Maria overnachtten in een stal in Bethlehem. Toen gebeurde er iets bijzonders: de Heere Jezus werd geboren! Dat vieren we met kerst.

Gebruik de code om de kleurplaat in te kleuren.



Doolhof

Help Jozef en Maria de weg te vinden naar de stal.



Joodse feestdagen

Gaat het jou lukken om de getallen die hieronder staan te ontcijferen in woorden die met Joodse feestdagen te maken hebben? Het eerste cijfer geeft de rij aan, het tweede cijfer de kolom. Zo wordt 11 dus A, en 34 dus N.



	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

1 25 - 35 - 33 / 31 - 24 - 41 - 41 - 35 - 15 - 42

.....

2 13 - 23 - 11 - 34 - 35 - 15 - 31 - 11

.....

3 43 - 35 - 31 - 35 - 44

.....

4 41 - 35 - 15 - 42 - 24 - 15 - 33

.....

5 41 - 15 - 43 - 11 - 13 - 23

.....

Kruiswoordpuzzel

Lees de omschrijving bij de cijfers. Welk woord wordt er bedoeld? Vul het goede woord in.



Horizontaal:

- 5 Waar passen de herders op hun schapen?
- 6 Wat geeft de wijze aan Jezus?
- 8 De wijzen Jezus (bedanken, eren)
- 11 Er is een kinderke geboren op
- 12 In welke streek ligt Nazaret?
- 13 In de houden herders de wacht.
- 15 Waarin wordt Jezus geboren?
- 16 De engel zegt: Wees niet
- 17 Wie horen als eerste dat Jezus is geboren?
- 19 Wieg van Jezus
- 20 Jezus wordt in de stal
- 21 Wie zingen dat Jezus is geboren?

Verticaal

- 1 Beroep van Jozef (Mat 13:55)
- 2 De engelen zingen: zij God in de hoge
- 3 Een is ons geboren (Jes. 9:5)
- 4 Betekenis van de naam Jezus, God
- 5 Ander woord voor kribbe
- 9 De wijze mannen komen uit het
- 10 Andere naam voor hotel
- 12 Naam van de engel die bij Maria komt
- 14 Jezus is de zoon van
- 15 In de kribbe ligt
- 18 De wijzen volgen een

De antwoorden kun je ook vinden in:

Matteüs 2:1-12 en Lucas 1:26-38 en Lucas 2:1-21



Financieel bijdragen aan Triomfatorflitsen?

Dat kan, graag zelfs!
Scan de QR-code en kies uw bedrag

Of maak uw bijdrage over naar het reguliere
rekeningnummer o.v.v. 'Gift Triomfatorflitsen'

