

Nieuws uit de haven

De Kerstactie voor de zeemannen was in meerdere opzichten een groot succes! We waren dit jaar in staat om maar liefst 258 zeemannen blij te maken met een Kerstpakket. De zeemannen waren afkomstig uit De Filipijnen, Syrië, Rusland, Sri Lanka, Indonesië, Polen, Egypte, Letland, Oekraïne, Engeland, India, Kaapverdië en China. Een bont gezelschap dus. Een Kerstpakket betekent heel veel voor de zeemannen, ze worden niet vergeten!

Onderstaand deel ik een aantal ervaringen bij het uitdelen; op een schip met Syrische zeemannen werden we met open armen ontvangen. Sommige mannen zijn al jaren aan boord vanwege de situatie in hun land. We moesten blijven mee-eten waarna ik de volledige bemanning mocht toespreken. Ik moest bewust vrijmoedig zijn want met mijn Nederlandse hoofd ben je dan toch geneigd om deze moslims niet te veel voor het hoofd te stoten. Maar de Geest voorzag want een aantal van deze mannen blijken afkomstig van het eiland Arvad, en de Arvadieten worden al bij naam genoemd in Genesis 10. Dat gegeven i.c.m. het verhaal van Abraham die zijn eigen zoon ging offeren (Offerfeest) bood voldoende basis om ze ook de ware betekenis van Kerst uit te leggen; Jezus kwam onder ons, God voorzag in het Offer! Dit was echt een hele mooie gelegenheid om het Evangelie te delen. De mannen luisteren aandachtig, soms werd ik zelfs door hen aangevuld, ze knikken, ze begrijpen het. Maar wat denken ze echt? Dat weet ik niet. Ze zijn nu onderweg naar Schotland en dan naar Afrika. Laten we danken voor dit soort gelegenheden en bidden dat deze mannen in hun hart de juiste keus mogen maken!



Bij een ander scheepsbezoek ging een vriend mee met zijn gitaar waardoor we meerdere kerstliederen konden zingen. Dat was heel mooi om te doen, en daar kwamen ook veel mannen op af. Sommige Filipijnen vonden het eigenlijk maar niets omdat ze hierdoor erg emotioneel werden maar vreemd genoeg vonden de Russen dit zingen juist weer heel mooi.

“Peace on Earth, Good Will to Man”. Wat moet je daar nou mee als je uit Oekraïne komt en ook nog eens aan boord zit met Russische collega’s? De wanhoop is soms best groot. Een Oekraïense zeeman vertelde mij dat zijn stad belegerd is, zijn gezin woont gelukkig nu in Spanje, maar zijn moeder is hertrouwd met een Rus en woont in St. Petersburg en zij is nu pro-Putin. Telefoongesprekken gaan moeizaam, een

schizofrene situatie zoals hij zelf zei. Het klinkt misschien gek maar juist nu staan de Oekraïense zeemannen heel open voor het Evangelie; Jezus, Hij is onze Vrede! Ook willen ze vaak een Oekraïense Bijbel en kalender in hun eigen taal.

Een Chinese bemanning is bijzonder wantrouwig. Elke keer wordt er een hoger iemand bijgehaald. De taalbarrière is groot maar na een half uur begrijpen ze dat ik beneden naast het schip Kerst-cadeaus voor ze heb, gratis, ik hoef niets van ze. In optocht lopen we 300m terug om dit naar boven te sjouwen. Ze zijn op hun manier heel dankbaar, ik krijg zelfs een pak Chinese thee. Hun kapitein zegt tegen mij; 'ik ben absoluut geen christen maar ik geloof wel in de goedheid die ik zie in christenen.' Ja maar, waar komt die goedheid dan vandaan, wie of wat is onze Bron? Maar daarover wilde deze zeeman absoluut niet verder praten.



Op een heel groot kolenschip kwamen we Renzo uit de Filipijnen tegen. Renzo is de 2^e stuurman en was toen nog maar net 3 dagen aan boord met nog 9 maanden voor de boeg. De 2^e stuurman zit echt op een lastige positie aan boord, met oa. elke dag de 'honden-wacht' van middernacht tot 04:00. Renzo zei vrijwel direct tegen me; 'I am a born-again

christian in a Baptist-church', en groot was zijn blijdschap toen ik zei dat ik dat ook ben. We konden hem bemoedigen en hebben samen gebeden, ook wil hij graag een Bijbelstudie/gebedsgroep aan boord vormen. Maar ja, waar begin je dan en hoe doe je dat? Zeker als je net nieuw bent aan boord. Ook hiervoor hebben we gebeden en hem voorzien van materialen. Vanuit Amsterdam ging de reis naar Brazilië. Later stuurde Renzo bericht; op Kerstavond heeft hij een soort kerkdienst belegd met een heuse preek met 3 punten; *Christ, the Christmas gift; 1. a personal gift, 2. a pleasing gift, 3. a permant gift.* Bijna al zijn collega's

waren hierbij aanwezig en vonden dit heel bijzonder. Vanuit Brazilië zijn ze nu onderweg naar Israël! Als het even kan willen ze dan een bezoek brengen aan Jeruzalem. Laten we danken voor mensen als Renzo en ook voor hem bidden dat hij hiermee doorgaat!

Nou genoeg verhalen te vertellen, te veel om op te noemen maar namens de zeemannen mag ik u **heel erg bedanken voor alle donaties/ mutsen, meeleven en gebed!**

Hartelijke groet, Marien Gijsbertsen



Een compilatie van de Kerstactie is via deze link bekijken;

<https://youtu.be/HS-gNPZNc6Y>